

«ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΘΑ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΟΥΜΕ»

Ξαφά: Γιατί να έχω τα χρήματά μου εδώ, όταν υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ τα έχουν έξω;

«Δεν βλέπω να διαφαίνεται σχέδιο εθνικής σωτηρίας και δεν θεωρώ πατριωτικό μου καθήκον να διακινδυνεύσω τις καταθέσεις μου σε αυτό το περιβάλλον» είπε η οικονομολόγος και πρώην μέλος του ΔΝΤ, Μιράντα Ξαφά, υποστηρίζοντας ότι και υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τα χρήματά τους έξω.

Παράλληλα, η κ. Ξαφά, μιλώντας στα Παραπολιτικά Fm, πρόσθεσε ότι αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία θα έχουμε χρεοκοπία.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείσα **γιατί έχει πάρει τις καταθέσεις της από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα**, είπε: Δεν βλέπω να διαφαίνεται σχέδιο εθνικής σωτηρίας και δεν θεωρώ πατριωτικό μου καθήκον να διακινδυνεύσω τις καταθέσεις μου σε αυτό το περιβάλλον.

Για το αν πιστεύει ότι θα συμβεί κάτι που θα «γκρεμίσει» το τραπεζικό σύστημα, ανέφερε:

Όχι ότι θα το γκρεμίσει, αλλά όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφέρεται στην πιθανότητα δημοψηφίσματος, όχι απλώς bank run θα δημιουργηθεί μέχρι να φτάσουμε στο δημοψήφισμα αλλά θα πρέπει να κλείσουν οι τράπεζες για να μη φύγουν και τα υπόλοιπα χρήματα που έχουν μείνει.

Σχετικά με το ποια είναι τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να συμβούν στο τραπεζικό σύστημα:

Βεβαίως θα μπορούσαμε να έχουμε περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων διότι μέχρι στιγμής η ΕΚΤ είναι αυτή που υποκαθιστά την μείωση των καταθέσεων με νέο δανεισμό μέσω ΕΛΑ, αυτό δεν θα συνεχιστεί για πάντα. Εάν δηλαδή δεν υπάρξει προοπτική συμφωνίας δεν πρόκειται η ΕΚΤ να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις ελληνικές τράπεζες, θα μπουν συναλλαγματικοί έλεγχοι. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να στείλει κάποιος τα χρήματά του στο εξωτερικό και πιθανώς να υπάρξουν και περιορισμοί στις αναλήψεις. Γιατί για μένα είναι πατριωτικό καθήκον να αφήσω τα χρήματά μου εδώ είναι πατριωτικό καθήκον ενώ για τους υπουργούς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν τα χρήματά τους έξω αυτό είναι αναφαίρετο δικαίωμα, γιατί υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά;

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι είναι δύσκολη η επίτευξη συμφωνίας:

Υπάρχει τρομερή δυστοκία καταρχήν έχουν σπαταληθεί τρεις μήνες συζητώντας πως θα αποκαλείται η Τρόικα και πως θα αποκαλείται το μνημόνιο και που θα γίνονται οι συζητήσεις δηλαδή σπαταλήθηκε χρόνος απλώς σε επικοινωνιακά τρικ για να μην φανεί ότι συνεχίζουμε να έχουμε μνημόνιο και η Τρόικα συνεχίζει να υπάρχει και η ουσία των διαπραγματεύσεων τώρα ξεκινάει όταν είμαστε πολύ κοντά στην χρεωκοπία γιατί σιγά-σιγά τελειώνουν τα αποθέματα σε ρευστό.

Οι πιστωτές έχουν δηλώσει επανειλημμένως ότι αν δεν υπάρξει ένα συνολικό πακέτο μεταρρυθμίσεων στο τραπέζι δεν πρόκειται να συμφωνήσουν σε καμία εκταμίευση και τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι επιτέλους η κυβέρνηση το έχει αντιληφθεί αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζουν τώρα και συζητάνε το θέμα και το ασφαλιστικό το οποίο είναι εκτός ελέγχου αν δεν τηρηθεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και υποθέτω και τα εργασιακά τα οποία και αυτά είναι στο τραπέζι. Τα εργασιακά, θέλω να σας θυμίσω ότι αναβάλλονται από αξιολόγηση σε αξιολόγηση.

Όσο για **αν πιστεύει ότι μπορεί να αντέξει η κυβέρνηση την διατήρηση της ρήτρας**

μηδενικού ελλείμματος που θα φέρει μείωση σε όλες τις επικουρικές συντάξεις:

Η επικουρική σύνταξη κανονικά χρηματοδοτείται μόνο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο το κράτος δεν έχει συμμετοχή, μόνο στην Ελλάδα έχει συμμετοχή επειδή υπάρχει τρύπα εκεί αλλά εάν χρηματοδοτεί το κράτος και τις επικουρικές ποια είναι η διαφορά της βασικής σύνταξης και της επικουρικής; Θα πρέπει οι επικουρικές να μπορούν να χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες αυτό λέει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος.

Η ελληνική κυβέρνηση εξελέγη με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ανεφάρμοστο. Ο λαός ψήφισε δύο αντικρουόμενες επιθυμίες να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για κοινωνικές παροχές με δανεικά και να παραμείνει η Ελλάδα στην ευρωζώνη, τα δύο αυτά είναι ασύμβατα θα ισχύσει ή το ένα ή το άλλο.

Είναι τόσο δύσκολη αυτή η διαπραγμάτευση διότι εδώ υπάρχει ιδεολογικό χάσμα μεταξύ των πιστωτών και της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση θέλει να κάνει παροχές με δανεικά και με φορολογίες, οι πιστωτές θέλουν να βελτιωθεί από την πλευρά της προσφορά. Δηλαδή θεωρούν ότι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι η λιτότητα ή το χρέος που έχει πολύ χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης, το πρόβλημα είναι η αδυναμία της χώρας να παράγει και να εξάγει προϊόντα μεγάλης προστιθέμενης αξίας με ανταγωνιστικό κόστος και αντί να σκύψει η κυβέρνηση πάνω σε αυτό το πρόβλημα δεν έχει ούτε μια πρόταση για την απλοποίηση της γραφειοκρατίας, των αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεων, για ιδιωτικοποιήσεις, για επενδύσεις, για άνοιγμα των αγορών στον ανταγωνισμό.

Τέλος, ερωτηθείσα **τι θα γίνει αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία**, απάντησε:
Θα έχουμε χρεοκοπία...