

Κι ο Βενιζέλος με... τρενάκι: Τα δύο, συν ένα, μέτωπα του ΠΑΣΟΚ

Γιάννης Μακρυγιάννης 14/01/2015 09:25

Υπάρχουν δύο μέτωπα, στα οποία το ΠΑΣΟΚ θα παίξει το δίλημμα της «χαμένης ψήφου»: Στο μέτωπο με την ΝΔ και στο μέτωπο με το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου

Του Ευάγγελου Βενιζέλου δεν θα του επέτρεπε ο εγωισμός να δείξει πόσο αναγκαίος είναι στο μετεκλογικό σκηνικό – ακόμη και ως κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα – με τον τρόπο που το έδειξε ο Πάνος Καμμένος – κάνοντας το θρυλικό πια σποτάκι με τον μικρό Αλέξη και το τρενάκι του. Ωστόσο η προεκλογική του καμπάνια στην τελική ευθεία αυτό το στόχο θα έχει να αναδείξει, πόσο δηλαδή είναι αναγκαίο να υπάρξει ισχυρό κεντροαριστερό αντίβαρο στην επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική σκηνή. Είτε αυτή φτάσει μέχρι την αυτοδυναμία, είτε, πολύ περισσότερο, δεν την κατακτήσει τελικά.

Και επειδή στην... ζούγκλα της πιο σκληρής και αμφίροπης ίσως αναμέτρησης των τελευταίων πολλών ετών, το πιο σημαντικό για ένα κόμμα είναι να εντοπίζει έγκαιρα τους «εχθρούς» του, από πού θα πάρει ψήφους δηλαδή, στο ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη καταλήξει στα μέτωπα που θα στήσουν τις τελευταίες ημέρες, έχοντας και... εκπλήξεις μέσα σε αυτά, αφού περιλαμβάνεται και η ΝΔ την οποία πλέον θα αντιμετωπίσουν με ιδιαίτερη οξύτητα, αναλογικά με όσα ισχύουν την τελευταία τριετία της κυβερνητικής συνεργασίας τους.

Κατ' αρχήν υπάρχουν δύο μέτωπα, στα οποία το ΠΑΣΟΚ θα παίξει το δίλημμα της «χαμένης ψήφου»: Στο μέτωπο με την ΝΔ και στο μέτωπο με το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου

Η Χαριλάου Τρικούπη ξέρει ότι από τις προηγούμενες κιόλας εθνικές εκλογές πολλοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ «πάρκαραν» ή καλύτερα προτίμησαν τη ΝΔ ώστε να μην έλθει στα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα όμως, που η ήττα της ΝΔ είναι μάλλον αναπόφευκτη – και θα το πει αυτό το ΠΑΣΟΚ με διάφορους τρόπους – και άρα δεν τίθεται θέμα πρωτιάς και άρα κατάκτησης του μόνου των 50 εδρών, δεν έχουν κανένα λόγο να παραμένουν στη δεξιά. Τουναντίον, τώρα έχουν κάθε λόγο να ενισχύσουν το ΠΑΣΟΚ, ως εν δυνάμει κυβερνητικό εταίρο του ΣΥΡΙΖΑ!

Την ίδια λογική θα χρησιμοποιήσουν από το ΠΑΣΟΚ και για όσους ψηφοφόρους τους βρίσκονται στην... ίσαλο γραμμή, ανάμεσα δηλαδή σε αυτούς και στο Κίνημα των Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Το επιχείρημα είναι ότι αφού δεν μπαίνει στη Βουλή ο κ. Παπανδρέου, τότε δεν έχει νόημα αυτή την ώρα η προσωπική του δικαίωση, αλλά η διαμόρφωση των πολιτικών συσχετισμών της αυριανής ημέρας. Επιπλέον επισημαίνουν ότι ο κ. Τσίπρας είναι περισσότερο αντίθετος σε συνεργασία με τον κ. Παπανδρέου, που έφερε το μνημόνιο, παρά με το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Βενιζέλο, με τον οποίο άλλωστε έχει αποκαταστήσει επικοινωνία εσχάτως!

Το τρίτο, το... «συν ένα» μέτωπο, είναι το «Ποτάμι». Ήδη τις τελευταίες ημέρες οι επιθέσεις στο κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη είναι καθημερινές και με κάθε ευκαιρία. Το «Ποτάμι» είναι ο ανταγωνιστής του ΠΑΣΟΚ για την τρίτη θέση και η Χαριλάου Τρικούπη εκτιμά ότι θα πλαγιοκοπήσει προοδευτικούς ψηφοφόρους του, που ενοχλούνται από την παρουσία νεοφιλελεύθερων, όπως η Μιράντα Ξαφά και η Δράση του Θ. Σκυλακάκη.