

Η υπόθεση Γεωργίου και ο Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας

Ένα failed state κυνηγάει τους στατιστικολόγους όταν δεν συμφωνεί
με τους αριθμούς!

4 ΜΑΙΟΥ 2021, Kourdistoportocali.com



Μας εξευτελίζουν διεθνώς και νομίζουμε ότι βρέχει.
Μας εξευτελίζουν εξαιτίας της απόφασης μέρους του εγχώριου
πολιτικού προσωπικού να καταδιώξει τον πρώην επικεφαλής της
ΕΛΣΤΑΤ κ. **Ανδρέα Γεωργίου** επειδή απλά έκανε τη δουλειά
του.

Απόδειξη πόσο failed state είναι το ελληνικό κράτος είναι το
γεγονός ότι εν έτει 2021-δέκα και πλέον χρόνια μετά το πρώτο
Μνημόνιο-το εξωτερικό δημόσιο χρέος μαζί με το εσωτερικό και
τα κόκκινα δάνεια αγγίζει **τα 700 δις ευρώ**.

Δεν χρειάζεται ουδεμία άλλη στατιστική εδώ.

Το περιοδικό της **Αμερικανικής Ένωσης Στατιστικολόγων** ανέβασε στον ιστότοπό του **το άρθρο** που ακολουθεί με την υπογραφή των φίλων της Ελλάδας **Steve Pierson και Lynn Wilkinson**>

Steve Pierson, ASA Director of Science Policy, and Lynn Wilkinson, Friends of Greece

Μετά από την απόφαση του ελληνικού εφετείου τον περασμένο χειμώνα που έκρινε ότι ο πρώην επικεφαλής της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας, **Ανδρέας Γεωργίου, είναι ένοχος για συκοφαντία**, οι επικεφαλής της ASA, της **Αμερικανικής Ένωσης Στατιστικολόγων**, καταδίκασαν την δικαστική απόφαση κατά του Γεωργίου.

«**Η δίωξη ενός επιστημονικού κυβερνητικού αξιωματούχου προκειμένου να κάνει τη δουλειά του με αυστηρότητα και ακεραιότητα για την παραγωγή επίσημων στατιστικών είναι πολύ ανησυχητική**», δήλωσε ο Πρόεδρος της ASA, Robert Santos.

«**Η δίωξη του Γεωργίου εξαιτίας της απόφασης του να εκπληρώσει στο ακέραιο τα καθήκοντα του είναι μια τρέλα**», πρόσθεσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ASA, **Ron Wasserstein**.

Παράλληλα, και οι δύο ηγέτες της ASA προέτρεψαν την Ελλάδα να τερματίσει την 10ετή δίωξή κατά του Γεωργίου, η οποία σηματοδότησε τη δέσμευση της Ελλάδας για ακριβή κυβερνητικά στατιστικά, απαλλάσσοντας τον πλήρως.

Την ίδια στιγμή τόσο η διεθνής κοινότητα όσο και μέσα μαζικής ενημέρωσης προτρέπουν τις ελληνικές αρχές να πράξουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε δημοσίευμα της 29ης Μαρτίου, μέσω της Καθημερινής, η εξέχουσα Ελληνίδα οικονομολόγος **Μιράντα Ξαφά** ανέφερε: «**Η δίωξη του Γεωργίου έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στην εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό και αμφισβητεί την ικανότητα της χώρας να κατανοήσει ότι η τεράστια δημοσιονομική ανισορροπία δεν ήταν μία συνωμοσία για την επιβολή λιτότητας**».

Ο John Bailer και ο John Pullinger, πρόεδροι του Διεθνούς Στατιστικού Ινστιτούτου και της Διεθνούς Ένωσης για τις Επίσημες Στατιστικές, αντίστοιχα, επανέλαβαν τις εκκλήσεις προς την Ελλάδα να τερματίσει τη δίωξη του Γεωργίου και να τον απαλλάξει, επαναλαμβάνοντας σε κοινή δήλωση **«τη σοβαρή τους ανησυχία ότι αυτές οι συνεχιζόμενες διώξεις έχουν βλάψει την επιστημονική ακεραιότητα του έργου που αντικατοπτρίζει την προβληματική δημοσιονομική στατιστική αναφορά της Ελλάδας από το 2000»**.

Στην ίδια δήλωση προσθέτουν ότι η υπόθεση του Γεωργίου έχει επιπτώσεις στο διεθνές στατιστικό σύστημα και στα δικαιώματα των κυβερνητικών στατιστολόγων να υπερασπίζονται τις στατιστικές τους, λέγοντας ότι «[η] επίσημη στατιστική δεν πρέπει να οδηγεί σε δικαστικές διώξεις».

Η Γερμανίδα επιστήμονας δεδομένων **Katharina Schueller** σε άρθρο της το Μάρτιο του 2021 αναφέρει: «Σε αυτήν την περίπτωση, δεν διακυβεύεται μόνο η τύχη ενός στατιστολόγου. **Αφορά επίσης τα αληθινά κίνητρα του επιστημονικού έργου για Έλληνες στατιστολόγους σήμερα και μακροπρόθεσμα. Αυτό που συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση, η οποία θα φτάσει και στο Ανώτατο Ελληνικό Δικαστήριο**, θα έχει επιπτώσεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη ΕΕ, τόσο για το κράτος δικαίου όσο και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και για την ορθότητα των πολιτικών που βασίζονται σε ειλικρινείς και αξιόπιστες επίσημες στατιστικές».

Η κατηγορία της συκοφαντίας αφορά δημόσια δήλωση που έκανε ο Γεωργίου, έχοντας τον επίσημο ρόλο του, ενώ υπερασπίζονταν τα πλήρως επικυρωμένα επίσημα στατιστικά στοιχεία για το έλλειμμα και το χρέος στην Ελλάδα που ανακοινώθηκαν υπό την ηγεσία του.

Τι συνέβη

Ένας από τους όρους που η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επέβαλε στην Ελλάδα στις αρχές του 2010 κατά τις πρώτες μέρες της ελληνικής κρίσης χρέους ήταν η σημαντική μεταρρύθμιση της στατιστικής υπηρεσίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γεωργίου προσλήφθηκε για να ηγηθεί της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας -της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)- με αποστολή να εκσυγχρονίσει την παραγωγή επίσημων στατιστικών, να εφαρμόσει πλήρως τους κανόνες της ΕΕ για παραγωγή αυτών των στατιστικών και να φροντίσει για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ και της συνολικής εφαρμογής της στατιστικής δεοντολογίας.

Η προτεραιότητα του Γεωργίου, όταν πήρε τη θέση του επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ τον Αύγουστο του 2010, ήταν να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που εξέφραζαν επανειλημμένα Ευρωπαίοι και διεθνείς εταίροι της χώρας σχετικά με την αξιοπιστία προηγούμενων ελληνικών οικονομικών στατιστικών στοιχείων.

Επομένως, μία από τις πρώτες αρμοδιότητες του Γεωργίου ήταν να επιβλέπει τον επαναπροσδιορισμό των στατιστικών για τα δημόσια οικονομικά για την περίοδο 2006-2009, την οποία η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, δεν μπορούσε να επικυρώσει και η οποία είχε προσαρμοστεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους.

Επρόκειτο, για τα πλήρως διορθωμένα στοιχεία των δημόσιων οικονομικών που συντάχθηκαν υπό την ηγεσία του Γεωργίου που επέτρεψαν στην Ελλάδα να συνεχίσει να πληροί τις προϋποθέσεις για τα δάνεια της ΕΕ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), τα οποία δόθηκαν στη χώρα ώστε να βοηθηθεί η οικονομία της.

Ωστόσο, λόγω των μέτρων λιτότητας που συνόδευαν τα δάνεια, ο Γεωργίου έγινε γρήγορα αποδιοπομπαίος τράγος, κατηγορούμενος από Έλληνες πολιτικούς για την κρίση χρέους, το πλήρες μέγεθος του οποίου είχε αποκαλύψει με το έργο του. Καθώς άρχισαν να γίνονται αισθητές οι συνέπειες των μέτρων λιτότητας, ξεκίνησαν ποινικές έρευνες εναντίον του Γεωργίου τον Σεπτέμβριο του 2011. **Μάλιστα, η Ελλάδα προχώρησε στη δίωξη του επειδή έκανε τη δουλειά του, δηλαδή να παράγει ακριβείς, πλήρεις και τρέχουσες στατιστικές δημοσίων οικονομικών, ξεκινώντας με κατηγορίες**

παραποίησης του μεγέθους του ελλείμματος και της παραβίασης των καθηκόντων του.

Την περίοδο που προήλθαν οι κατηγορίες για συκοφαντία (2014), ο Γεωργίου είχε ήδη διερευνηθεί δύο φορές για παραποίηση του ελλείμματος και παραβίαση του καθήκοντός του. Και οι δύο έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη των κατηγοριών και, και τις δύο φορές, το συμπέρασμα αγνοήθηκε και ξεκίνησε μια άλλη έρευνα.

Αν και ο Γεωργίου επρόκειτο να αντιμετωπίσει και μια τρίτη έρευνα, την περίοδο εκείνη, τα στοιχεία για το έλλειμμα που παραγόταν υπό την εποπτεία του έγιναν τελικά δεκτά από την Eurostat χωρίς επιφυλάξεις, οκτώ φορές στη σειρά, για διάστημα τεσσάρων ετών (2010-2014).

Αντιδρώντας σε αυτές τις συνεχείς, αδυσώπητες επιθέσεις στα στατιστικά στοιχεία που παράγονταν υπό την ηγεσία του, ο Γεωργίου εξέδωσε αυστηρή δημόσια ανακοίνωση υπέρ της ακεραιότητας αυτών των στατιστικών.

Σημείωσε επίσης την έλλειψη αναγνωρισμένης εγκυρότητας για τα αρχικά παρεχόμενα δεδομένα για την περίοδο 2006-2009 στην Eurostat και άλλους και επεσήμανε ότι δεν έχει διεξαχθεί καμία έρευνα για αυτά τα στατιστικά στοιχεία.

Αυτό το γεγονός παραμένει στον «αέρα» μέχρι σήμερα.

Τα δημόσια σχόλια σχετικά με τις κυβερνητικές στατιστικές είναι μια συνήθης πρακτική σε όλο τον κόσμο και σύμφωνα με τον Κώδικα Πρακτικής της Ευρωπαϊκής Στατιστικής και τις Θεμελιώδεις Αρχές των Επίσημων Στατιστικών του ΟΗΕ.

Τα δημόσια σχόλια είναι επίσης σύμφωνα με το δημοκρατικό δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Ωστόσο, ασκήθηκαν εναντίον του Γεωργίου τόσο ποινική όσο και αστική δίωξη με επικεφαλής τον πρώην διευθυντή (2006-2010) του τμήματος εθνικού λογιστηρίου του γραφείου

στατιστικών στοιχείων, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την παραγωγή των στατιστικών για το έλλειμμα και το χρέος που δεν μπορούσε να επικυρώσει στο παρελθόν η Eurostat.

Ο Γεωργίου κρίθηκε ένοχος για απλή συκοφαντία στο ποινικό δικαστήριο. **Η πρώτη έφεσή του για την απόφαση αυτή απέτυχε, αλλά το Ελληνικό Ανώτατο Δικαστήριο την ακύρωσε εξαιτίας νομικών λαθών.** Η απλή συκοφαντία, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, σημαίνει ότι παρόλο που οι δηλώσεις του Γεωργίου ήταν αληθινές, δεν έπρεπε να τις είχε κάνει επειδή έβλαψαν την τιμή και τη φήμη του ενάγοντος.

Η τελευταία απόφαση αφορούσε αστική αγωγή για απλή συκοφαντία από τον ίδιο ενάγοντα. Το 2017, ορίστηκε στον Γεωργίου να καταβάλει αποζημίωση 10.000 ευρώ στον ενάγοντα και να δημοσιεύσει μεγάλο μέρος της καταδικαστικής απόφασης ως δημόσια συγγνώμη. Μετά από πολλές καθυστερήσεις, το εφετείο διεξήγαγε ακρόασή για την υπόθεση τον Σεπτέμβριο του 2020. Στην απόφαση του 2021, το εφετείο απέρριψε την έφεση του Γεωργίου και επικύρωσε την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων της αποζημίωσης των 10.000 ευρώ (συν τόκους) και της δημόσιας συγγώμης.

Ο Γεωργίου δήλωσε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση φτάνοντας στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας, προσθέτοντας: Η σημασία της απόφασης δεν αφορά μόνο εμένα αλλά σχετίζεται με όλες τις διεθνείς στατιστικές αρχές στις διάφορες διαδικασίες παραγωγής και αναφοράς επίσημων στατιστικών, συμπεριλαμβανομένης της υπεράσπισης επικυρωμένων επίσημων στατιστικών ενόψει καταστροφικών κριτικών. Επιπλέον, το αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει έμμεσα τις συνθήκες για επίσημους στατιστικούς οπουδήποτε στον κόσμο.

Η ελληνική κυβέρνηση χρηματοδότησε σημαντικό μέρος των νομικών δαπανών του ενάγοντα για να συνεχίσει τη συκοφαντική κατηγορία εναντίον του Γεωργίου. Ο νόμος βάσει του οποίου χορηγήθηκαν αυτά τα ποσά προοριζόταν για την υποστήριξη επίσημων στατιστολόγων στη νομική τους υπεράσπιση, και είναι μια διαστροφή του νόμου ότι αυτές οι διατάξεις έχουν χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη δίωξη.

Η δημόσια χρηματοδότηση για τον επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ αποτελεί μέρος μιας συμφωνίας του 2017 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκταμίευση της ίδιας χρονιάς ύψους 7,7 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία έκρινε ότι η Ελλάδα πρέπει να «νομοθετήσει την κρατική αποζημίωση στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ -και άλλους αξιωματούχους της ΕΛΣΤΑΤ που ενεργούν βάσει της εξουσίας του- έναντι νομικών και άλλων δαπανών που προέκυψαν ως αποτέλεσμα νομικών προκλήσεων/ενεργειών/διαδικασιών που έχουν ληφθεί ή απειληθεί σε σχέση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται και τις ενέργειες που λαμβάνονται, σύμφωνα με την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες, νόμιμα ή με άλλο τρόπο».

Η συμφωνία αναφέρεται στη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης του 2012 «να υποστηρίξει την ΕΛΣΤΑΤ στην υπεράσπιση της εμπιστοσύνης στις ελληνικές στατιστικές και να τις υπερασπιστεί από κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της αξιοπιστίας τους».



Διαιώνιση ψευδών ειδήσεων

Στις δηλώσεις τους, ο Santos και ο Wasserstein εξισώνουν τη συνεχιζόμενη δίωξη της Ελλάδας για τον Γεωργίου με τη διαιώνιση μιας ψευδούς αφήγησης. Όπως προαναφέρθηκε, οι επίσημες στατιστικές που συντάχθηκαν με επικεφαλής τον

Γεωργίου έχουν επικυρωθεί ευρέως και επανειλημμένα. **Επιπλέον, οι μέθοδοι της ΕΛΣΤΑΤ υπό τον Γεωργίου που εφαρμόστηκαν για την παραγωγή ελληνικών επίσημων στατιστικών εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται.**

Ενώ κατανοεί τις δυσκολίες του ελληνικού λαού λόγω των μέτρων λιτότητας, ο Santos δήλωσε ότι ο Γεωργίου «εμφανίστηκε ως αποδιοπομπαίος τράγος για τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόστηκαν με τα δάνεια της ΕΕ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 για να βοηθήσουν την οικονομία της Ελλάδας».

Αναφερόμενος στις ευρύτερες επιπτώσεις, ο Santos αναφέρει ότι η ASA «ανησυχεί βαθιά πως μια ψευδή αφήγηση έχει βλάψει την επιστημονική ακεραιότητα ενός πολύτιμου έργου που αντιμετωπίζει τις προβληματικές δημοσιονομικές στατιστικές αναφορές της Ελλάδας από τη δεκαετία του 2000».

Ο Wasserstein από την πλευρά του επανέλαβε το ζήτημα, λέγοντας ότι η «Η ASA βλέπει τη συνεχιζόμενη διάπραξη μιας ψευδούς αφήγησης και δίωξης ενός έντιμου και εξαιρετικά ικανού επιστήμονα, ενώ θέτονται και ζητήματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του αλλά και σοβαρή ζημία για τη φήμη και την οικονομία της Ελλάδας».

Ο Αμερικανός δικηγόρος του Γεωργίου, **Robert Kyle**, ανέφερε σε email του ότι «Η δίωξη του κ. Γεωργίου είναι προσβολή στην αλήθεια και την ακεραιότητα της κυβέρνησης που τελικά υπονομεύει την αξιοπιστία των ελληνικών στατιστικών. Η Ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διορθώσει αυτό το λάθος».

Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Εκτός από την αδικία των νομικών διώξεων, τη βλάβη της φήμης της χώρας και την υπονόμηση των επίσημων στατιστικών, η μεταχείριση του Ανδρέα Γεωργίου από την Ελλάδα αποτελεί επίσης παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ. Πράγματι, τόσο οι εκθέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για τις πρακτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα για το 2019 όσο και το 2020 περιλαμβάνουν αρκετές αναφορές για τον Γεωργίου. Η γλώσσα

και για τα δύο είναι παρόμοια, με τη γλώσσα του 2019 που αναφέρεται εδώ:

-«Παρατηρητές ανέφεραν ότι το δικαστικό σώμα ήταν μερικές φορές αναποτελεσματικό και μερικές φορές υπόκειται σε επιρροή και διαφθορά. Στις 28 Φεβρουαρίου, το Συμβούλιο Προσφυγών απάλλαξε για τρίτη φορά τον πρώην επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Ανδρέα Γεωργίου, για κατηγορίες ότι παραποίησε τα δεδομένα του προϋπολογισμού του 2009 για να δικαιολογήσει την πρώτη διεθνή διάσωση της Ελλάδας.

– Ο εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου είχε ανακαλέσει δύο φορές την απαλλαγή του από το Συμβούλιο Προσφυγών.

– Αξιωματούχοι της ΕΕ κατηγόρησαν επανειλημμένα τη δίωξη του Γεωργίου, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία και την ακρίβεια των δεδομένων που παράγονται από τη στατιστική αρχή της χώρας υπό την ηγεσία του».

Η Rebecca Everly, διευθύντρια της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Εθνικών Ακαδημιών Επιστημών, Μηχανικών και Ιατρικής, δήλωσε, «Ανησυχούμε βαθιά για το γεγονός ότι ο Δρ. Ανδρέας Γεωργίου αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει νομικές διαδικασίες αποκλειστικά για την εκτέλεση του επιστημονικού του έργου και των αρμοδιοτήτων του κατά την πενταετή θητεία του ως προέδρου της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας της Ελλάδας. **Ο Δρ. Γεωργίου είναι ένας πολύ σεβαστός επιστήμονας του οποίου η υπηρεσία προς την Ελλάδα πρέπει να υποστηριχθεί και όχι να αποτελεί στόχο».**

Μιλώντας επίσης κατά της τελευταίας απόφασης, ο Wasserstein ευχαρίστησε και επαίνεσε τον Γεωργίου: «Λυπάμαι για όσα χρειάστηκε να υπομείνει ο Γεωργίου, αλλά τον συγχαίρω επίσης και είμαι ευγνώμων για την υπεράσπισή των επίσημων στατιστικών του. Με την επιμονή και τη δύναμή του, αποτελεί υπόδειγμα της δέσμευσης ενός επίσημου στατιστικολόγου να παράγει τα πιο αξιόπιστα, αμερόληπτα δεδομένα».

Τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ που παρήχθησαν με επικεφαλής τον Γεωργίου και η συγκεκριμένη μεθοδολογία τους ελέγχθηκαν και έγιναν αποδεκτά 22 φορές από το 2010 από την Eurostat στις

εξαμηνιαίες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Επιπλέον, οι διεθνείς στατιστικές διαδικασίες και ηθική που χαρακτηρίζουν την παραγωγή και τη διάδοση αυτών των επίσημων στατιστικών υπό τον έλεγχο του Γεωργίου θεωρούνται από τη διεθνή στατιστική κοινότητα ότι συνάδουν πλήρως με τις διεθνείς στατιστικές αρχές και δεοντολογία.



Olivier Blanchard

@ojblanchard1



What is happening to Greece's former chief statistician [#AndreasGeorgiou](#) is unacceptable. An appeals court has now found him liable of slander... Now in 10th year, [#Greece](#) should end the injustice and exonerate him. amstat.org/asa/News/Greek...
[#JusticeForGeorgiou](#) [#DataIntegrity](#)



Luis Garicano

@lugaricano



This is outrageous. I have no words. [#AndreasGeorgiou](#) is a hero for what he has done to ensure transparency in Greece's numbers. He is being unfairly punished for being the boy who cried that the king is naked. Greece: he deserves a medal, not 10 years of unfair prosecutions!



Olivier Blanchard @ojblanchard1 · Mar 24

What is happening to Greece's former chief statistician [#AndreasGeorgiou](#) is unacceptable. An appeals court has now found him liable of slander... Now in 10th year, [#Greece](#) should end the injustice and exonerate him. amstat.org/asa/News/Greek...
[#JusticeForGeorgiou](#) [#DataIntegrity](#)



Megan Greene
@economistmeg



Agreed, this is ridiculous. [#AndreasGeorgiou](#)



Olivier Blanchard @ojblanchard1 · Mar 24

What is happening to Greece's former chief statistician [#AndreasGeorgiou](#) is unacceptable. An appeals court has now found him liable of slander... Now in 10th year, [#Greece](#) should end the injustice and exonerate him.
amstat.org/asa/News/Greek...
[#JusticeForGeorgiou](#) [#DataIntegrity](#)



Miranda Xafa @MXafa · Mar 28



Just one example of the damage to Greece's image abroad
[#JusticeForGeorgiou](#)



Athanasios Athans @aathans · Mar 28

The American Statistical Association is deeply concerned that a false narrative has damaged the scientific integrity of highly regarded work addressing Greece's problematic fiscal statistical reporting from the 2000s amstat.org/asa/News/Greek...



Miranda Xafa @MXafa · Mar 28



Classic case of shooting the messenger. [#JusticeForGeorgiou](#)



Yannis Palaiologos @yanpal7 · Mar 28

An international scandal, that refuses to die down.
twitter.com/aathans/status...

