

Ναυαγεί η ελλη νική οικονομία!

- ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΝΤ!
- ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ — «ΨΑΛΙΔΙ» ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ!

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο;

● Στην προηγούμενη συνεδρίασή του το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει να προωθήσει την ψήφισή του από το θερινό τμήμα της Βουλής (μέσα στον Αύγουστο), μαζί με άλλα δύο «καυτά» νομοσχέδια: για την Παιδεία και τη Δικαιοσύνη.

● Μετά τη χθεσινή συνεδρίαση, ο Πολύδωρος ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, μετά την κύρωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ, να πάρουν σειρά τα νομοσχέδια για τα Επιμελητήρια, την Παιδεία και τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΕΙΧΑΝ «ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ», τόσο το ασφαλιστικό, όσο και το νομοσχέδιο για τα θέματα της Δικαιοσύνης. Τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι τι απάντησαν τα δύο νομοσχέδια κι εκείνος αφοπλιστικά απάντησε: «Δεν τα βλέπω κι εγώ...»

● Τι συμβαίνει λοιπόν; Κάποιο λάθος (εντός ή εκτός εισαγωγικών) ή η κυβερνήση αποφάσισε να «παγώσει» διακριτικά την ψήφισή αυτών των δύο νομοσχεδίων που, για διαφορετικούς λόγους το καθένα, έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων;

ριζόταν ότι, αν και θα συνεχίσει την πτωχική πορεία του, «θα βρισκείται πάνω από τονεπίσημο στόχο του 12%».

■ Μέσα σ' αυτό το κλίμα φρόντισε η κυβέρνηση να αμολήσει στη «βόμβα» του ΔΝΤ για τις συντάξεις.

ΔΕΝ υπάρχει αμφιβολία — γιατί να κρινόμεν άλλοτε, όπως θα 'λεγε κι ο Μ. — ότι η πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τα ασφαλιστικά, που με τόσο προθυμία και υπερηφάνεια μοίρασε ο Μάνος στον Τύπο, ήταν «απαρραγέλι» της κυβέρνησης. Το παραδέχτηκε ο ίδιος ο Μάνος, στην ανακοίνωσή με την οποία συνόδεψε την έκθεση, λέγοντας στην πρώτη παράγραφο ότι

«ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Στέφανος Μάνος και ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτρης Σούφρας παρέλαβαν χθες το βράδυ σχέδιο εκθέσεως εμπειρογνομώνων, ειδικών στα ασφαλιστικά, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΚΑΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ για να μελετήσουν το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα».

ΠΕΡΑ από αυτή την ξεκάθαρη μοιολογία, την οποία ύστερα η κυβέρνηση προτίμησε να ξεχάσει, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν κάνει εκθέσεις για ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν διάφορες χώρες. Κάνει τις γενικές εκθέσεις για την οικονομία τους και μέσα σ' αυτές αναφέρει και τα ειδικά προβλήματα, χωρίς όμως να τα επεξεργάζεται σε βάθος.

ΓΙΑ ΝΑ προχωρήσει το ΔΝΤ σε μία τέτοια έκθεση επί συγκεκριμένου θέματος, θα πρέπει να το ζητήσει η κυβέρνηση της χώρας που το αντιμετωπίζει. Δεν το κάνει δηλαδή α υ τ ε π ά γ γ ε λ τ α .

Η ΙΔΕΑ να ζητηθεί η βοήθεια των εμπειρογνομώνων του ΔΝΤ κυκλοφορούσε και στα τέλη της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Έλαϊζε με αυτή η Ρουμελιώτης, για να μπει ένα πρόγραμμα μείωσης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Το ΠΑΣΟΚ, σε συνεργασία με την ΕΟΚ, έβλεπε ότι το έλλειμμα του δημοσίου τομέα έπαιρνε την πάνω βόλτα και ήξερε ότι θα έπρεπε να μειωθεί.

ΑΦΕΝΟΣ, όμως, το κακό που γινόταν τότε και αφετέρου οι επερχόμενες εκλογές έκαναν απαγορευτικό το κόστος της «προσωπής» στο ΔΝΤ με την άθλια φήμη του, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, είχε γίνει σαφές από τότε — και το «Π» τα είχε γράψει όλα αυτά — ότι η Νέα Δημοκρατία αντιμετώπιζε σοβαρά το ενδεχόμενο μιας προσφυγής στο ΔΝΤ μόλις ερχόταν στην εξουσία.

με το αιτιολογικό ότι παρέλαβε «καμένη γη» και άλλα τέτοια. ΤΗΝ ΙΔΕΑ είχε ριζήσει από τότε η Μιράντα Ξαφά, αυτό το αστέρι του νεοφιλελευθερισμού και του Μίλτον Φρίντμαν που δούλευε τότε στο ΔΝΤ. (Σ.Σ.: μετά τους «Σικαγό μπόις» που επέπεσαν επί της Χίλης μετά το πραξικόπημα του Αλιέντε, για να οδηγήσουν την οικονομία τους στον άκρατο νεοφιλελευθερισμό, έχουμε και τα «Σικαγό γκερλερ», όπως η Ξαφά, που επί Νέας Δημοκρατίας ορμηκίζονται τα ίδια και για την Ελλάδα.)

ΑΛΛΑ το σχέδιο δεν προχώρησε:

■ Η Νέα Δημοκρατία χρησιάζτηκε για να αντιμετωπίσει χρεώσε τις τρεις εκλογές για να πάρει την εξουσία και στο διάστημα που μεσολάβησε η οικονομία πήγε κατά διαόλου, με δική της βατική ευθύνη, διότι δεν πάρθηκε κανένα μέτρο για να συγκρατηθεί τα πράγματα όσο υπήρχε καιρός. Ήταν βεβαίως και η ΕΟΚ, η οποία δεν ήθελε ένα μέλος της να προσφύγει στο ΔΝΤ, όταν μπορούσε να βοηθήσει η ίδια με ανάλογους όρους.

ΣΤΟ μεταξύ, η Ξαφά, που έστειλε από την Ουάσιγκτον πληροφορίες και ιδέες για την οικονομία στον Μητσοτάκη όσο αυτός ήταν στην αντιπολίτευση, ήλθε να προσφέρει τα φώτα της και από κοντά, ως σύμβουλος του. Γνωρίζει τη λειτουργία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και δική της ιδέα — που την ασπάστηκε και ο Μάνος, ο οποίος έχει παρόμοιες αντιλήψεις — ήταν να ζητηθεί η τεχνοκρατική έκθεση από το ΔΝΤ για το ασφαλιστικό. Όπως είπαμε και στην αρχή, ο Μάνος στα γουστάρει επίσης κάτι τέτοια, γιατί πιστεύει ότι έτσι μειώνεται το πελτικό κόστος για τη μητσοτάκη κυβέρνηση.

ΕΚΛΗΡΗ Ή ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ!



ΣΤΗ συγκεκριμένη περίπτωση, μπροστά την έκθεση του ΔΝΤ, α συμπεράσματα της επιτροπής ψηφικιά φαίνονται σαν αεράκι που διώχνει το νέφος της Αθήνας. Ήδη ανακουφιστικό, καθώς το ΔΝΤ:

1 Προτείνει μείωση των συντάξεων κατά 30% και αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης από 65 για όλους, ώστε οι δαπάνες τις συντάξεις να πέσει σε επίπεδο αντίστοιχο του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ.

2 Υποστηρίζει ότι οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα μας θα έχουν αποτέλεσμα η σχέση ασφαλισμένων - συνταξιοχών από 2,2 προς 1 που ήταν το 1990 να «πέσει» στο 1 προς 1 το 2050. Για να διατηρηθούν αυτά τα δεδομένα οι παροχές στους συνταξιοχούς στο σημερινό επίπεδο θα πρέπει να ασφαλιστρα να αυξηθούν κατά 12%.

3 Λέει ότι, με το σύστημα που ισχύει σήμερα, το ποσοστό των συντάξεων ως προς το ΑΕΠ θα ανέβει στο 19% το 2000 και στο 24% το 2020, ενώ στις χώρες του ΟΟΣΑ (μέσος όρος) το ποσοστό των συντάξεων θα μείνει ανετάβλητο στο 10% και το 2020 θα ανέβει μόλις στο 14%.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ παρεξηγηθούμε, πάντως, η ιστορία με τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία δεν μπορούσε να συνεχιστεί όπως ήταν μέχρι τώρα. Σε ανύποπτο χρόνο,

και συγκεκριμένα στις 16 Δεκεμβρίου 1988, το «Π» είχε γράψει ότι το πρόβλημα θα απασχολούσε οπωσδήποτε την επόμενη κυβέρνηση, «γιατί είναι μαθηματικά βέβαιο ότι πολύ σύντομα το καράβι θα πέσει έξω». Και αυτό γιατί: «1 Πολλές από τις ασφαλιστικές παροχές, κυρίως οι συντάξεις, είναι υψηλές σε σχέση με το επίπεδο της ελληνικής οικονομίας και ταυτόχρονα υπάρχει άνιση κατανομή των πόρων». «2 Οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων είναι μικρότερες από τα έξοδα κι έτσι αναγκάζεται το κράτος να συμπληρώνει τη διαφορά είτε με κοινωνικούς πόρους είτε με δάνεια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πληθωριστικές πιέσεις».

ΚΑΙ ΕΛΕΓΕ επίσης τότε το «Π» ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται

- στο δημογραφικό πρόβλημα.
- στις μεταναστεύσεις του '50 και του '60.
- στις ανακατατάξεις που έγιναν στην απασχόληση και την οργάνωση των ταμείων κατά κλάδους.
- στην ανυπαρξία πλήρους αλληλεξάρτησης και ανταποδοτικότητας μεταξύ εισφορών και παροχών.
- στην ύπαρξη «ευγενών» και φτωχών ταμείων.
- στη σύγχυση που υπάρχει στο μηχανισμό υπολογισμού των κατατάσσων συντάξεων.

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ του «Π» περιλάμβανε τότε και μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, αλλά αυτά α λ λ η σ τ ι γ μ ή .

■ ΤΩΡΑ υπάρχει η Ν.Δ., η οποία ακολουθεί την τακτική του εκφοβισμού με εκθέσεις όπως του ΔΝΤ, αντί του διάλογου και της διαφώτισης. Διότι, για να αλλάξει το σημερινό καθεστώς, χρειάζεται κοινωνική συνείδηση και κατάλληλο κλίμα. Καταλαβαίνουν, όμως, από τίποτα οι Μητσοτάκης, Μάνος, Σούφρας, Ξαφά; Η ο λ ο υ α φ ή β ο λ ο . . .
